

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

## Alfons Van Coppenholle

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Helene RAMSDAM

geboren te St. Goriks-Oudenhove, op 23 maart 1891 en er godvruchtig overleden, op 23 december 1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen

Oud-Strijder en Oorlogsinvalidie 1914-1918  
Ere-Voorzitter en gewezen Voorzitter van de plaatselijke Oud-strijdersbond

• Officier in de Orde van Leopold II met Zwaarden

Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden

Ridder in de Kroonorde met Zwaarden

Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden

Vuurkruiser

Vereremerkt met nog verscheidene andere eretekens.

Lid van de Bond der Gepensioneerden en de Confrerie der H. Barbara.

De dierbare overledene mag lijk St. Paulus zeggen : « de tijd van mijn verscheiden is nabij. De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard. Van nu af ligt voor mij de kroon der gerechtigheid gereed, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij schenken zal... ».

Inderdaad, oud-strijder van 1914-1918, voor-

beeldige echtgenoot en huisvader, diep gelovige christen was hij in al zijn eenvoud, een man waar wij allemaal moeten naar opzien. Hij was een wijze mens en een goede mens. Wij hebben veel aan hem verloren.

Goede echtgenote en kinderen, Onze Lieve Heer heeft mij bij zich genodigd en bij Hem ben ik gelukkig voor altijd. Ik ben hem dankbaar voor al het goede en het schone dat ik ook bij u en met u door hem ontvangen heb. Gij zult mij wel niet vergeten, ook niet in uw gebeden en van uit de hemel blijf ik met u verenigd in de gemeenschap der heiligen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

---

Mevrouw Alfons VAN COPPENHOLLE, geboren Marie-Helene RAMSDAM,

De Heer en Mevrouw Lucien VAN COPPENHOLLE-BAELE,

De Heer en Mevrouw Jozef REYNAERT-VAN COPPENHOLLE,

De Heer Danny VAN COPPENHOLLE,

De Heer en Mevrouw Albert VAN COPPENHOLLE-DE PESSEMIER en kinderen.

De families VAN COPPENHOLLE, RAMSDAM, VAN DER STRICHT en HAEGEMAN,

Zeer getroffen door uw blijken van medevoelen bij het afsterven van de duurzame overledene danken wij hiervoor oprecht.