

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

Albin VANCOPPENOLLE

geboren te Ronse op 7 januari 1913 en er
overleden op 23 april 1990.

Mensen zijn grote kinderen
hun leven lang op zoek
naar wat warmte
naar liefde en een beetje geluk.
Op zoek naar een haven, een thuis.
Op zoek naar iemand,
die van hen houdt,
bij wie ze zich veilig voelen.
Iemand, die hen kan herbergen.
Mensen zoeken een wezen
waarbij ze geborgen zijn.

Mensen zoeken hun leven lang,
langs vele wegen,
langs omwegen en kronkelwegen,
naar een vaste haven, een thuishaven,
een tafel, brood en wat wijn,
een hart en zachte handen,
een stille aanwezige, die blijft,
ook als er geen woorden meer zijn.

Maar het leven leert,
dat mensen voor mensen
slechts tussenhavens zijn,
tijdelijke aanlegplaatsen hoe zalig ook.
Mensen zoeken bewust of onbewust
de bedding van de grote stroom
die voert naar de definitieve haven
waar ze voor altijd geborgen zijn.
De haven vol licht en liefde
die ik God noem.

Phil Bosmans

Zijn broer, zusters, schoonzuster, neven en
nichten,

De families VANCOPPENOLLE en
LACHOUS,

*danken U voor de blijken
van deelneming en gebed.*