

'k Heb gehoord van een stad zonder tranen,  
zonder nood, zonder angst, zonder strijden,  
waar ik nooit meer van ziekte zal lijden  
en ik weet dat ik eens daar zal zijn.  
Alleluja, daar juichen wij allen,  
alleluja en twijfel verdwijnt daar,  
daar ik nooit meer zal struikelen of vallen  
en ook eens is mijn wens daar te zijn.



Om in deze Eucharistie en uw gebed  
te gedenken

MEJUFFER

## CELINA VAN COPPENOLLE

Zij werd geboren te Kwaremont op 19 februari  
1890 en God nam haar aan als zijn kind in het  
H. Doopsel. Op 4 april (2de Paasdag) 1983 werd  
ze gesterkt door Christus in zijn sacramenten,  
te Ronse door haar Schepper opgeroepen om  
voortaan blijvend te delen in zijn Liefdesleven.

Een leven van dienstbaarheid werd afgesloten door het afsterven van deze mens. Rustig is ze uit dit leven gegaan gelijk ze geleefd heeft. Geen krantekoppen zullen over haar verschijnen, maar in stille eenvoud heeft ze haar leven geleid van dienstbaarheid, eerst in een schoon, talrijk gezin, later in dienst van haar broer priester. Ongekunsteld, eenvoudig, hartelijk heeft ze haar werk gedaan, verbonden met de Heer, oprecht en trouw, vol goedheid in omgang met familie en mensen rondom haar.

Heer, onze God,  
nu deze mens ons ontvallen is  
vertrouwen wij haar aan U toe.  
Wij geloven dat haar naam geschreven staat  
in de palm van Uw hand,  
en dat Gij haar kent zoals zij was  
met haar geloof, haar toewijding en trouw.  
Wij bidden U, roep haar tot eeuwig leven,  
vergeef wat zij in onachtzaamheid misdeed,  
laat haar delen in de onbegrensde vreugde  
die Gij voor haar hebt weggelegd  
in Uw verrezen Zoon, Jezus Christus,  
onze Heer.

Uw aanwezigheid,  
uw gebed,  
uw gebaar van genegenheid,  
waren voor ons een bron van troost  
en vernieuwde levensmoed.

Wij danken u ervoor  
de familie.

---

Rouwdienst Aelvoet