

†

ZALIG AANDENKEN AAN

MEVROUW

EMMA VAN COPPENHOLLE

weduwe van Mijnheer

ISIDOR VAN DE VIJVER

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 20 september 1886 en er godvruchtig overleden, de 13 oktober 1968, gesterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij droeg de eenzaamheid van het oude kinderloze vrouwtje dat na het overlijden van haar man alleen was. Een kind brengt altijd iets nieuw mee naar huis : het heden, de wereld buiten zoals hij is. De verhouding van kind tot ouder is haast even vruchtbaar als de omgekeerde. Kinderen houden hun ouders jong, van hun eigen kind willen zij leren alles wat nieuw gegroeid en veranderd is sedert hun eigen jeugd, dat juist belet hun te verstarren, eenzaam te zijn, in zichzelf te kruipen en van daaruit met minachting op die onbegrepen wereld neer te kijken.

Wezen wij die er hebben de Heer dankbaar. Begrijpen wij de anderen, helpen wij hen in hun eenzaamheid, ook zij hebben hun medemens het meest nodig. Vooral als de oude dag zich aandient met allerhande plagen.

Dierbare familieleden, buren en vrienden, ik had de goedheid die ik van u mocht ondervinden zo hard nodig, zij heeft mij deugd gedaan. Blijft nu nog voor mij bidden, tot wie moet ik mij wenden dan tot u die mij genegen waart. De Heer zal het u lonen waar ik het niet kan.

Mevrouw Wed. Kamiel Van Wijmeersch-Van Coppenholle, kinderen en kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr en Mw Achiel Cornil-Van Coppenholle,

Mevrouw Wed. Omer Lapaeye-Van Coppenholle, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Alfons Van Coppenholle-Ramsdam, kinderen en kleinkind,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr en Mw Edmond Van de Vijver-De Prey,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr en Mw Marinus Liedts-Van de Vijver,

De families Van Coppenholle, Van de Vijver, Van Der Stricht en Taildeman,

zeer getroffen door Uw blijken van medevoelen, bij het afsterven van de duurzame overledene danken hiervoor oprecht.