



In de naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest. Amen.

Biddend en dankend om dit rijk gevuld leven
gedenken we de Heer

Florent VAN COPPENOLLE

weduwnaar van Mevrouw
Marie Josée RONSE

geboren te Maarke-Kerkem op 17 oktober 1914
en godvruchtig ingeslapen op 22 oktober 1991,
gesterkt door de ziekenzalving.

Goede Pa,

Terecht was Make fier op je. Je hield van je kinde-
ren en je kleinkinderen als geen ander. Je hebt ze
op weg gezet met veel aandacht, toewijding en
liefde.

Eigenlijk heb je nooit opgehouden je zelf ten
dienste te stellen van je familie, van je vrienden,
in de jeugdbeweging, bij de K.A.J., op het werk,
in sport en ontspanning, op parochiaal vlak en
dikwijls ver daarbuiten.

Je deed het met de passende ernst, verweven met
dat snuifje guitigheid en speelsheid, dat het leven
zout geeft en evenwichtig maakt.

Als de ziekte toesloeg en je lichaam langzaam af-
takelde, vocht je met de steun van Make en je kin-
deren. Dan mocht je ervaren dat je wijze lessen
begrepen werden en toegepast, zodat meteen dui-
delijk werd dat ook dankbaarheid je niet vreemd

was, dankbaar en tevreden om het minste voor jou
gedaan.

Je was een vroom man; dagelijks bad je de goe-
de Heer voor Make, jezelf en je familie. Vandaag
willen we dat verder met je doen:

Onmacht, pijn, lijden, eenzaamheid,
verlatenheid in de diepste diepte,
in de leegheid van mezelf
dat doorleven,
meer mens worden naar Jezus' beeld
staande blijven in het leven
tot alles is volbracht.
Dat vraag ik je, Heer,
voor mij, voor velen.

Roland en Arlette VAN COPPENOLLE-
DEKEYSER,

Eloi en Monique DECOSTERE-
VAN COPPENOLLE,

Luc en Mimi VAN COPPENOLLE-DE LAERE,
Hun kinderen en kleinkinderen,

*danken U oprecht
voor de blijken van medevoelen.*

Rouwdienst AELVOET, Ronse