

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is slechts een zachte overgang tot een beter leven.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

FRANS VAN COPPENOLLE

echtgenoot van Mevrouw
MARIA RONSE

geboren te Kwaremont op 4 januari 1912 en godvruchtig overleden in de St-Vincentiuskliniek te Avelgem, op 5 december 1975, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.
Oudstrijder 1940-1945

Gewezen gemeenteraadslid van Kwaremont

Na een zorgvol leven hoopt de mens op een vredige levensavond.

Helaas, de mens wikt maar God beschikt. Frans heeft droeve nachten en dagen gekend. Zorgen, noch tranen en gebeden vermochten niet hem nog langer in ons midden te behouden. Met christen gelatenheid, onderworpen aan Gods wil, heeft hij zijn ziekte gedragen. Ook wij onderwerpen ons aan Gods wil. De Heer weze onze sterkte bij dit pijnlijk verlies.

Dierbare echtgenote, samen hebben we lief en leed gedragen, samen hoopten we nog enkele jaren gelukkig te leven. Dank voor uwe zorgvolle genegenheid. Troost U want eens zijn we samen bij de Heer, en laat ons over de dood heen verenigd blijven door het gebed.

Geliefde kinderen, dank voor uwe genegenheid en liefde. Blijft trouw en doet wat uw ouders U hebben voorgedaan. Deze trouw zal een grote troost zijn voor moeder en Gods vrede zal met U zijn.

Beste familieleden en vrienden blijven we verenigd door voor elkaar te bidden.

Mevrouw Frans VAN COPPENOLLE,
geboren Maria RONSE,

De Heer en Mevrouw Godfried en Christine
VERKEST-VAN COPPENOLLE,

De families VAN COPPENOLLE, DE REUZE,
RONSE en VANDENABEELE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelname in hun rouw.**

drukkerij arijs - kluisbergen