

Verheug U, goede knecht voortaan :
gij hebt Mij trouwe dienst gedaan
in d' alledaagse bezigheid ;
Verheug U tot in Eeuwigheid . . G. G.
Ev.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

HECTOR VAN COPPENOLLE

echtgenoot van

Mevrouw ALICE FAINGNAERT

geboren te Zegelsem de 2 april 1888 en godvruchtig
overleden te Ninove de 18 maart 1975, voorzien van
al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Thans nemen wij afscheid van een diepgelovig man,
die altijd en overal handelde volgens een goed ge-
vormd geweten en kristelijke richtlijnen, van een
verdraagzaam man die niets anders betrachtte dan
vreedzaamheid te brengen in zijn omgeving en steeds
gereed stond om de verzoenende gulden middenweg
aan te wijzen, van een eenvoudig en nederig man die
steeds blijk gaf van een grote bescheidenheid ; kortom
wij nemen afscheid van een liefdevolle echtgenoot,
van een edele Ziel.

Wat is het schoon een goed mens te zijn en dat was
deze dierbare overledene.

Zijn geluk vond hij in te helpen waar behoefteigheid
heerste : als een gouden draad vinden wij die karak-
tertrek doorheen gans zijn lang schoon leven.

Hij was dan ook geëerd en stond in achting bij allen
die hem kenden en daarom blijft zijn aandenken in
zegening.

Mijn dierbare echtgenote, wat heb ik spijt U in uw
beproeving te moeten achterlaten ; ik vertrouw U toe
aan de Goddelijke Voorzienigheid : wat God bewaart
is wel bewaard !

Dierbare nichten, die mij als engelen in mijn oude
dag zo liefdevol hebt opgevangen, U dank ik heel
speciaal. Dat God U er om zegene !

Dierbare familieleden, vaart allen wel en tot weer-
ziens bij God. Bidt voor mij.

H Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons
(Lit)

Mevr. Hector VAN COPPENOLLE-FAINGNAERT,
De families VAN COPPENOLLE, FAINGNAERT,
VERNIERS, VUYE,

danken U om uw gebed en medevoelen.