

Houd uw hart vrij en hoog naar God geveven, want
gij hebt hier geen blijvende woonstede.

Nav. Christi, 25.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel-Conrad VAN COPPENOLLE

geboren te Zegelsem, den 13 December 1867,
en godvruchtig overleden te Geeraardsbergen, den
1 October 1949, voorzien van de HH. Sacramenten
der stervenden.

Hij was een man van geloof, eenvoudig en oprecht;
met iever heeft hij den goeden strijd gestreden; hier-
om zal de Heer hem de kroon des levens schenken.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft.

Welaan, mijn ziel, laat ons ingaan tot de eeuwige
rust, laat ons wandelen in het gezegend land dat ons
beloofd is! Wat doen we hier toch in dit balling-
schap?
(H. Franc. Sal.)

Ontsla, o Heer, de ziel van uwen dienaar, opdat
hij, hier gestorven zijnde, voor U leve, en betgeen hij
door menselijke krankheid in zijn leven misdaan
heeft, wil dat afwassen door de genade uwer aller-
barmhartigste goedertierenheid. Door Jezus-Christus
onzen Heer. Amen.

Vaartwel, mijn duurbare familieleden, blijft mij
uw genegenheid tonen met mij indachtig te blijven in
uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(100 d. afl.)

Drukk. J. Schrever-Gelan, Grotestraat, 73, Geeraardsb.

†

De familiën Van Coppenolle en Hoeckman,

zeer gevoelig voor uw blijken van kristene deelneming en
gebeden bij het afsterven van hun teergeliefden oom en
bloedverwant,

Danken U.