

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen !



Gedenk in uw vroom gebed de ziel van
Mijnheer

**Léonce, Marie, Joseph, Victor
VAN COPPENOLLE**

Echtgenoot van Emma, Alice ROELANDT

Oud-Schepen der Gemeente Nederbrakel
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen
Oud-Strijder, Oorlogsinvalid 1914-18
Politieke gevangene 1940-45

Vereerd met het Vuurkruis en verscheidene Eretekens

geboren te Nederbrakel op 1 december 1890 en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen op 31 oktober 1961,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen " In articulo mortis ".

Zo is het leven: God geeft het ons, en neemt het terug
wanneer het Hem belieft. God alleen is de Heer
over leven en dood. Want God heeft ons niet gescha-
pen voor de broze en vergankelijke goederen van dit
leven, maar voor de hemelse goederen. Wij leven dus
niet om te leven, maar leven om te sterven en om door
de dood het eeuwig leven in te gaan.

De dierbare overledene is rustig uit deze wereld ge-
scheiden, na zich te hebben voorbereid om voor Gods'
rechterstoel te verschijnen.

Beminde Echtgenote, heb dank voor uw diepe ge-
negenheid en toewijding; heb dank voor de vele zor-
gen in mijn laatste levensdagen; blijf mij steeds geden-
ken in uw gebeden opdat wij, door Gods barmhartig-
heid, elkander zouden weerzien in het Eeuwig Leven.
Gij allen, bloedverwanten en vrienden, weest mij in-
dachtig in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust !

De vier akten voor de overledene. a.u.b.

Mevrouw Léonce VAN COPPENOLLE-
ROELANDT,

De familiën VAN COPPENOLLE,
ROELANDT,
JANSSENS
en DE STAERCKE,

danken U voor uw gebeden

en blijken van deelneming.

Drukk. P. COOLS, Groot-Bijgaarden - Tel. 25.66.98