

Wie nederig is zal in ere verheven worden. (Job.)

+

BID VOOR DE ZIELERUST

van Juffrouw

**Margaretha - Joanna - Emilia
VAN COPPENOLLE**

geboren te Nederbrakel, de 6 januari 1895.
en er godvruchtig overleden de 16 februari 1961.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk,
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Ijveraarster van de Vrouwenbond van het H. Hart.

De dierbare overledene kon bidden met de koning
Ezechias : " Ik smEEK u Heer, wees toch indachtig, hoe
ik voor uw aanschijn gewandeld heb in getrouwheid en
met een oprecht hart, en hoe ik gedaan heb wat goed
is in uw ogen. (Is.)

Zij is de ijdelheid van de wereld voorbijgegaan uit liefde
tot de Heer in wien zij geloofd heeft.

Trouw van deugd, geduldig en verdraagzaam in haar
omgeving, standvastig in het goede, stil en verborgen,
straalde de onschuld van haar leven naar buiten. Zij
was een voorbeeldige ijveraarster van de Vrouwenbond
van het H. Hart. Perfect volbracht zij de gegeven opdrachten.
De trouwe dienaar van het H. Hart zal
zeker de vrede en vreugde van de Heer smaken.

De onbevelekte levenswandel van een godvruchtige ziel
wordt dikwijls genoemd een dagelijks kruis, een dag
vol offers. In grote gelatenheid heeft zij de lijdenskelk
tot de bodem toe leeggedronken. God heeft haar echter
niet verlaten ; zij doorstond de beproeving met behulp
van zijn genade.

Lieve Heer Jezus, wij bidden en smeken U, haar ziel
indachtig te zijn, omdat Gij barmhartig zijt. Wil haar
fouten en tekortkomingen vergeven en haar teleurstellingen,
haar smarten en lijden aannemen als boete
en haar opnemen in uw rijk.

O Maria, mijn Hemelse Patrones, mijn hart heeft U
altijd bemind, mijn tong U immer geprezen. Gij zijt mijn
hoop.

Dierbare familie en vrienden, God roept mij om reken-
schap te geven over mijn leven. Ik dank allen, die mij in
mijn hulpeloosheid zoveel liefdediensten hebben bewezen
en ik zal trachten die vanuit de hemel te vergelden.
Bewijst mij nog de laatste liefdedienst : bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw bliken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De families VAN COPPENOLLE - JANSSENS.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70