

Zij was uw kind, Maria, toon dat Gij hare Moeder zijt.

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
VAN MEJUFFER  
MARIA VAN COPPENOLLE

geboren te Zegelsem de 30 December 1876  
en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke  
de 8 Februari 1953,  
geheilgd door de laatste H.H Sacramenten.

Zij was lid van de Congregatie van de H. Hartbond  
en van de godvruchtige confreriën.

God zoeken : moet ons leven zijn.

God vinden : moet ons dood meebrengen.

God bezitten : moet gans onze eeuwigheid boordevol vervullen.

Dit heeft haar kristelijk leven gekenmerkt: bidden, werken, goedhartig en opgeruimd zijn.

Zó werd haar sterven een gewin, en zal ze jubelen voor Gods troon in aanbidding en verrukking.

Zó zien leven en heengaan. is een troost voor dezen die blijven en leert aan allen hoe leven, lijden en eindigen, dienen goed gemaakt voor de eeuwigheid.

Duurbare Zuster, Broeders, Schoonzuster en Familieleden, gij hebt mij hier heel gelukkig gemaakt.

Gij zult nu nog voor mij bidden. Ik dank U, Ik zal de Heer smeken opdat gij de leemte van mijn afwezigblijven, verdienstelijk en sterk dragen moogt.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d.

Jufvrouw Alice VAN COPPENOLLE ;  
Heer Alfred VAN COPPENOLLE ;  
Heer en Mevrouw Hector VAN COPPENOLLE-FAINGNAERT ;  
Jufvrouw Hilda VERNIERS ;  
Heer Pierre VERNIERS ;  
Mevrouw Weduwe TEIRLINGCK-MERCHIERS ;  
Zeereerwaarde Moeder LAURA van de Zusters van Liefde te St-Denijs  
in de wereld Jufvrouw Zoë MERCHIERS ;  
Mevrouw Weduwe D'HOLLANDER-VERNIERS ;  
De Familiën VAN COPPENOLLE, VERNIERS.

*BEDANKEN van harte voor de bidden van  
kristelijke en innige deelneming hun betoond*