

Uitgeput van krachten stierf hij aan een gelukkigen ouderdom, hij had de volheid zijner jaren bereikt.

♦♦♦♦  
† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

## REMI VAN COPPENOLLE

Geboren te Zegelsem, den 23 Mei 1857 en aldaar zachtjes overleden den 1 Februari 1944

Versterkt door de HH.Sacramenten der Stervenden.

Lid van den Bond van 't H. Hart en Xaverianenbond



Kostbaar is in de oogen van God de dood der rechtvaardigen. Psalm 115

Hij was een overtuigde kristen die God en de Kerk beminde, verkleefd aan het Geloof en vervulde trouw al zijne kristelijke plichten.

Het rijk der hemelen is de belooning der zuiveren van harte.

Bij het naderen van den dood schrikte hij niet, hij moest niet vreezen vóór Gods rechterstoel te verschijnen. Zijn heengaan was kalm. Hij zal de vergelding der deugd ontvangen.

Duurbare Broeder en Zuster, de scheiding is kort van duur, het wederzien is eeuwig. Bidt voor mijne ziel. Beminde Bloedverwanten, vergeet me niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.afl.)

R. I. P.

Mejuffer Renilde VAN COPPENOLLE;

Mijnheer Kamiel VAN COPPENOLLE;

De kinderen van wijlen Mijnheer Jozef  
VANDE PONSELE-VAN COPPENOLLE  
Madeleine en Clairy;

De Familie VAN COPPENOLLE;

De Familie HOECKMAN,

danken U van harte voor de blijken van deelneming hun betoond in hun diepen rouw.

