

Heer, geef aan Haar de eeuwige rust, dat het  
euwig licht haar verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

**Renilde VAN COPPENOLLE**

geboren te Zegelsem, de 31 Mei 1865,  
en er godvruchtig overleden de 20 November 1948,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

—  
Dit is onze roem... de getuigenis van ons ge-  
weten dat wij in waarheid en oprechtheid voor God  
in deze wereld gewandeld hebben. Zij was een een-  
voudige, rechtvaardige en Godvrezende dochter.  
Die zich verwijderde van alle kwaad, God dienende  
met ootmoedigheid al de dagen van haar leven;  
daarom heeft Zij met betrouwen de dood mogen te  
gemoet zien, wel wetende dat alwie God oprecht  
bemint in dit leven eenmaal de beloning zal ontvan-  
gen in de Hemel.

Als een waar kind van Maria, had zij een bij-  
zondere godsvrucht voor haar hemelse Moeder op  
wie ze dan ook al haar betrouwen stelde.

Bemide Broeder, Bloedverwanten, en aan U  
mijne getrouwe verpleegster, dank voor uwe gene-  
genheid en zorgen. Vergeet mij niet en blijft mij in  
uw gebeden gedenken.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

-----  
Vandendriessche- DeVleeschauwer. Nederbr.

Mijnheer Kamiel VAN COPPENOLLE ;

Mejuffer Madeleine VANDEPONSEELE ;

Mijnheer en Mevrouw Clery VANDEPONSEELE-DE WANNEMAEKER ;

Mejuffer Juliette VAN DE WALLE, haar getrouwe verpleegster ;

De Familiën VAN COPPENOLLE en HOECKMAN,

BEDANKEN.