

De dood van de rechtvaardige is het einde  
van het lijden, de deur van het eeuwig leven.  
H. Bon.



Bid voor de ziel  
van Mijnheer  
**MAURICE VAN COTTHEM**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria Houtman**

geboren te Denderleeuw de 23 juni 1913 en  
godvruchtig overleden in het Hospitaal te  
Aalst de 24 juni 1957,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der  
stervenden.

— | —

O Heer, Gij hebt ons harde dingen doen  
ondervinden, Gij geeft ons een bittere lijdens-  
kelk te drinken, maar gesterkt en getroost door  
de woorden van Uw apostel: "De Heer kastijdt  
degene die Hij bemint", zeggen wij: "Dat de  
Naam des Heren gebenedijd weze".

H. Paulus en H. Job

Al de smarten en beproevingsen welke ik door-  
staan heb gedurende mijn langdurige zieke-  
lijkheid heb ik verdragen uit liefde tot U, o  
Heer, en nu Gij mij aan de aardse ellende  
gaat onttrekken, blik ik met volle vertrouwen  
naar hierboven en hoop van daar eeuwig met  
U verenigd te zijn.

Vaartwel dierbare echtgenote, liefste dochter,  
goede ouders, schoonmoeder, broeder, zusters  
en familie, zo diep in rouw gedompeld omdat  
onze scheiding te plots en te vroeg geschiedde,  
volbrengt met christelijke onderwerping het  
offer dat de Heer u vraagt; nu leef ik voor

u in de hemel en meer dan ooit zal ik daar  
uw steun en sterkte zijn. Vaartwel en gedenkt  
mij in uw gebeden.

En U, Eerwaarde Zusters, die mij met zo-  
veel toewijding en genegenheid verpleegde, be-  
dank ik honderdvoudig. Dat de Heer er U voor  
belone.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Maurice VAN COTTHEM - HOUT-  
MAN, zijn echtgenote ;

Mejuffer Erna VAN COTTHEM, zijn dochter ;

Mijnheer en Mevrouw Eduard VAN COT-  
THEM-DE WAELE, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw weduwe Frans HOUTMAN - DE  
SMET, kinderen en kleinkinderen,

De familiën VAN COTTHEM, HOUTMAN,  
DE WAELE en DE SMET,

bedanken.

Drukkerij Couck, Denderleeuw