



Tot vroom en blijvend aandenken aan

## Zuster CAMILLA

(Maria VANCRAEYNEST)

Zuster van de H. Vincentius a Paulo - Anzegem

Geboren te Anzegem :

7-4-1899

Geprofest :

6-9-1930

Overleden te Waarmaarde :

4-11-1973

Niemand leeft voor zichzelf,  
Niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer :  
aan Hem behoren wij toe.  
Is het louter toeval

dat onze dierbare medezuster  
dit lied herhaaldelijk op de lippen had  
gedurende haar laatste levensdagen ?  
Wij menen dat deze woorden van de eerste  
novemberdagen in haar hart  
zo 'n diepe weerklank vonden,  
omdat daarin, naar waarheid, gans  
haar levensideaal verwoord lag.  
Zuster Camilla heeft inderdaad niet geleefd  
voor zichzelf.

Gedurende drieëntwintig jaar heeft zij  
als kleuteronderwijzeres in Bossuit,  
de kleinen van gans het dorp  
de weg naar de Grote Kindervriend  
leren vinden.

« Laat de kinderen tot Mij komen,  
want aan hen die zijn zoals zij  
behoort het Koninkrijk Gods ». (Marc. 18, 16)

Later, toen zij wegens haar ouderdom  
niet meer in het onderwijs kon staan,  
heeft zij voor haar medezusters  
in verscheidene bijhuizen de nederige diensten

bewezen van de keukenzuster. En wanneer  
er ergens een gemeenschap in nood zat,  
dan wist de algemene overste dat zij steeds op  
Zuster Camilla beroep kon doen.  
Overal was zij heel en al dienstbaarheid  
en bezorgdheid voor de anderen.

In vrede is zij heengegaan  
als dienaar van de Heer.  
Vrede bracht zij overal waar zij kwam  
en Kind van God zal zij genoemd worden.  
Gerechtigheid streefde zij na  
de Heer heeft haar verzadigd.  
Zuiver van hart was zij  
de Heer zal zij aanschouwen.  
Barmhartig was zij voor iedereen  
Gods barmhartigheid zal zij ondervinden.  
Zachtmoedig was zij van aard  
nu zal zij het Land bezitten.  
Arm van geest is zij geworden  
aan haar behoort het Rijk der hemelen.

Heer God, Gij die haar eens hebt geroepen  
om U van nabij te volgen,  
Gij die haar kracht en vreugde waart,  
al de dagen van haar leven,  
laat haar voorbeeld voor ons levend blijven  
en zo ons leiden tot een eeuwig samenzijn.  
Zo bidden wij, haar medezusters, familieleden,  
vrienden, en allen die haar hartelijkheid  
mochten ondervinden.

De familie, de Zusters van Waarmaarde

en Anzegem en hun Directeur, danken U voor  
uw gebeden en blijken van deelneming.