

O dood, o groot geheim der dood, hoe leert gij
ons kennen wat wij in de wereld zijn.



Tot vroom aandenken aan
de Heer

André, René VAN CROMBRUGGE

echtgenoot van Mevrouw

Juliette DE SMET

geboren te Velzeke op 26 december 1921 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 11 januari 1979,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken en
de Pauselijke zegen.

1e POSTMAN
WERKWEIGERAAR 1940-1945
BESTUURSLID POSTTYROLERS
SPELEND LID BRANDWEER ZOTTEGEM

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :
Mevrouw Juliette De Smet,
De Heer en Mevrouw Luc Van Crombrugge-De
Geyter Hilde en kind Jessie,
De Heer Marc Van Crombrugge en verloofde,
De families Van Crombrugge, De Smet, Baele en
Branswijk.

Een rechtschapen man, een liefdevolle echtgenoot
en een wijze vader... dit mogen wij over hem ten
volle getuigen. Onberispelijk in zijn gedrag en
omgang, veroverde hij spoedig de achting en
sympathie van iedereen. Bekommerd om lijden
en leed van anderen was hij steeds bereid tot
hulp, opbeurend en wijze raad gevend.

Te vroeg komt de dood hieraan een einde stellen.
Voor zijn echtgenote, kinderen, familie en vrienden
heeft de vreugde plaats gemaakt voor de
droefheid.

Bemide echtgenote, we hebben met mekaar ge-
lukkig geleefd, één van hart en één van ziel, ver-
groeid met elkaar. Onze trouwe liefde sterft niet
met mijn heengaan. Ze blijft groeien totdat we
weer onafscheidbaar en voor eeuwig samen zullen
zijn. Bid voor mij : God en ons kinderen zullen
uw steun zijn.

Lieve kinderen en kleinkind, met geduld hebt
gij mij verzorgd, omgeven en bezocht. Daarvoor
dank ik u samen met moeder. Blijft goed voor
haar zorgen en onthoudt altijd wat vader voor u
geweest is.

Dierbare familie en vrienden, nu alles zo is ge-
gaan, stelt ook gij uw betrouwen op God, bidt
en troost u bij de gedachte, dat de Heer hem
geen ijdele schijn, maar de ware bevrijding, de
overgang naar eeuwig geluk en blijvende liefde
heeft verleend.