

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.

Ps.16



BIDDEN WE VOOR

BREZIL VAN CROMBRUGGE

WEDUWNAAR VAN

MARGRIET DE MOOR

geboren te Velzeke op 14 april 1911
en vrij onverwacht overleden te Zottegem
op 29 juni 1989,
gezalfd met de H. Olie der zieken.

—
OUDSTRIJDER 1940-45
BESTUURSLID ACV en KBG ZWALM

Remie en Annie Matthijs-Van Crombrugge,
Anne-Marie en Wim,
Herman en Nelly Wauters-Van Crombrugge,
Willy en Jacqueline Van Crombrugge-De Grootte,
Kris en Bart,
De families Van Crombrugge-Verheyen en
De Moor-De Temmerman

danken U oprecht voor uw
gebed en medeleven.

Heer onze God,
het woord van Jezus, uw dienaar,
roept ons op om Hem te volgen
en niet om te zien naar wat achter ons ligt.
Maak ons geschikt voor het Rijk Gods :
dat wij als trouwe dienaars
uw roepstem horen en uw woord volbrengen.
(Openingsgebed 13e zondag)

Al lijkt een mens nog zo sterk,
toch klinkt eens, soms onverwacht,
het onomkeerbare "volg Mij".
Dankbaar willen we ons herinneren
hoe Brezil als nauwgezet vakman
en zorgende vader steeds bezig was.
Sociaal voelend en dienstbaar
was hij een welgekomen vriend
en stond velen bij met raad en daad.
Hij hield van goed gezelschap
en straalde rust en eerbied uit
voor wie hem als mens benaderden.
Hij was een kristelijk optimist,
trouw aan zijn aanwezigheid in de kerk,
en de organisaties waarin hij zich
als kernlid inzette.

Moge hij nu opgenomen worden
in Gods vrede voor altijd, bij moeder
die hem reeds zo lang voorafging,
bij de ontelbare goede mensen
die Jezus' woord zochten te doen.

—
Drukkerij Melckebeke Zottegem