

Groot zijn bij God de verdiensten dergenen die de opvoeding der kinderen behartigd hebben want zij zullen in de Hemel schitteren als de sterren in het firmament. H. Hieron.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Emiel Van Crombrugge

Echtgenoot van Mevrouw

Stephanie VAN DER SCHUEREN

Geboren te Ste-Maria-Audenhove,
de 28 Februari 1891 en godvruchtig overleden te
Nederbrakel, de 22 November 1955,
Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was rustend schoolhoofd van de
gemeenteschool van Ste-Maria-Lierde, en Lid
van de Bond van het H. Hart.

Dit overlijden is zo smartelijk omdat het zo onverwacht voorviel en een onherstelbaar verlies uitmaakt voor een doorbraaf en voorbeeldig gezin! Een voorbeeldige echtgenoot en zorgzame huisvader, een onberispelijk opvoeder der kinderen van ons volk verliezen wij in zijn aanminnelijke persoon! O mijn God wat geeft deze harde slag toch hartzeer! --- Alhoewel op rust als opvoeder, is een gans dorp in rouw, want hij was er door allen bekend en bemind. II. Machab.

Doch in onze onmetelijke droefheid moeten we onze troost alleen bij O. L. Heer gaan zoeken en gedenken het passende vers van onze grote dichter : Gelukkig die in God geloven

Als diepe wonden 't herte slaan...! G.G.

De dierbare overledene was in alle opzichten een deftig man, een edele ziel. Rijk begaafd en zeer bekwaam heeft hij met de talenten, die de Heer hem schonk gewoekerd door ze vooral ten dienste te stellen van de knapenschap en jeugd van ons volk! Naar het voorbeeld van de H. Johannes Bosco, patroon der Kristelijke opvoeders,

wijdde hij zijn verdienstelijk leven aan de kinderen: zoals Jezus, was hij een kindervriend, en toonde hen de weg naar de Hemel! Zijn aandelen zal niet alleen in zijn eigen gezin maar in vele huiskringen in zegening blijven.

Dierbare Vrouw, beminde Kinderen, mijn onvoorziens afsterven dompeld U in onbegrijpelijke droefheid, want we waren toch zo gelukkig samen in onze gemoedelijk huiskring. Weest echter niet troosteloos: Ik vertrouw U aan de Goddelijke Voorzienigheid. Gij op uwe beurt, betrouwt op God. Vergeet mij niet, gedenk mij iedere dag in vurig gebed en edelmoedig offer! Vaart allen wel ende levet scone. God zegene en beware U. Tot weerziens bij O. L. Heer, in eeuwige blijdschap.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 Akten a. u. b. voor de overledene.



Mev. Emiel Van Crombrugge, geboren Stephanie Van Der Schueren.

De Heer en Mevr. Willy Van Crombrugge-De Sadeleer en kind.

De Heer en Mevr. Raymond Marnef-Van Crombrugge en kinderen.

De Heer André Van Crombrugge.

Juffrouw Christiane Van Crombrugge.

De Familiën Van Crombrugge, Van Der Schueren, Galle en D'Haeyer.

Bedanken U voor de blijken van kristelijke deelneming hun betoond.

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel,