

'k Zal haar naam met eerbied noemen
nu zij neerdaalt in het graf
en Gods goedheid altijd roemen
die mij zulk een moeder gaf.



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Laura van Crombrugge

Weduwe van de Heer Jozef De Bock

Geboren te Velzeke op 6 augustus 1916 en overleden
te St.-Maria-Horebeke op 3 september 1992,
gersterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Een vrouw van groot vertrouwen,
een moeder van gebed.
Zij blijft de handen vouwen
en heeft voor ons die rouwen,
haar glimlach klaar gezet.

L.V.

Zo zal het beeld van deze moeder getekend blijven in
het hart van haar kinderen en kleinkinderen, en van de
velen die haar hebben gekend.

Eenvoud en goedheid van hart, werkzaam en moed in
alle omstandigheden van het leven, een rotsvast geloof
dat God uiteindelijk alles ten goede leidt, dat waren de
kenmerken van haar leven.

Zij was zo zacht en goed, zo minzaam en rustig in al-
les, en allen bekeek zij met zorgende aandacht en lief-
devolle tederheid.

Diep en echt was de band van genegenheid tussen haar

en haar kinderen; even sterk was ze verenigd met haar
kleinkinderen. Daarom valt dit afscheid zo zwaar. Zij
beseffen hoeveel liefs en schoons zij aan haar hebben
gehad.

Het was dan ook uit dankbaarheid dat zij moeder en
grootmoeder in haar zware ziekte en daarna, tot op de
laatste dag, met tedere zorg omringden. Zij die altijd
zo goed voor hen had gezorgd, mocht nu zelf het mid-
delpunt van hun bekommernis zijn.

Rustig en stil, als een vrouw van groot vertrouwen, een
moeder van gebed, juist zoals zij altijd heeft geleefd,
is zij nu van ons heengegaan. Zij was gekend en geliefd.
Velen zullen haar missen: haar kinderen en kleinkin-
deren, de vele klanten van het café "Sint-Jozef", haar
vele kennissen.

Dankbaar bidden wij: Hemelse Vader, wij danken U
voor deze goede moeder, voor alles wat zij voor ons ge-
daan heeft, voor het voorbeeld dat zij ons gegeven heeft.
Neem uw dienares op in uw Vaderhuis. Geef haar rust
en vrede, uw liefde die eeuwig duren zal. Amen.

Om de steun van uw vroom gebed en voor de troost van
uw medeleven in onze rouw danken U de families
VAN CROMBRUGGE - WITTEBROOD - DE BOCK
en VAN DER MEIREN.

André en Rita VANDER LINDEN - DE BOCK,
Jozefa DE BOCK, haar kinderen;

Isabelle en David VANDER LINDEN,
haar kleinkinderen;

De namis zal opgedragen worden op zondag
4 oktober 1992 om 10 uur.

Rouwcenter bvba Funeralia - Zwalm Drukk. Van Overmeire - Horebeke

