

Houdt u bereid, want de Zoon des menschen zal komen als gij u er het minst aan verwacht. (Mt. 24).



BID TOT ZIELERUST

van Mijnheer

LEO VAN CROMBRUGGE

echtgenoot van Mevrouw

CAMILLA PIRO

geboren te Velzeka-Ruddershove, den 5 Mei 1885 en
godvruchtig overleden te Zottegem,
den 17 Februari 1944,

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Laten wij in zijn dood de schikkingen van God aanschouwen, de onstandvastigheid van dit leven overwegen en ons voorbereiden tot het eeuwig geluk. (H. Franc. Sal.). Want heden is de mensch en morgen is hij verdwenen. (Nav.)

De dood is beter dan een ellendig leven en de eeuwige rust beter dan eene aanhoudende ziekte.

(Eecl. 30).

Sinds lang waren zijne beste krachten gebroken en toch beminde hij den arbeid en behartigde hij het geluk der zijnen, een zijner grootste genoegens was nog voor enkele dagen peter te zijn van een eerste kleinkind.

Bemide echtgenoot, uwe goede zorgen hebben mij het leven verlengd.

En gij mijne lieve kinderen, blijft moeder genegen en onderdanig, bewandelt de wegen des Heeren maar vooral bidt voor uwen vader opdat God hem ontvange in eeuwigen vrede.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

R. I. P.

Drukk Melckebeke-D'Hollander, Sottegem

Mevrouw Leo VAN CROMBRUGGE, geboren Camilla PIRO ;
Mijnheer Georges VAN CROMBRUGGE ;
Mijnheer en Mevrouw Michel VAN CROMBRUGGE-DE
PESEMIER en kind Libert ;
De familiën Van Crombrugge, Piro, Van Crombrugge en De
Mulder

zeer gevoelig aan de blijken van deelneming, hun
betoonnd bij het overlijden van

MIJNHEER LEO VAN CROMBRUGGE

bieden Ued. hun oprichten dank.