

Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.



Gedenk in uw vroom gebed

Mevrouw

## **MARIA-ANNA VAN CROMBRUGGE**

weduwe van de Heer

### **OMER VAN DE VELDE**

geboren te Velzeke op 15 december 1896 en godvruchtig overleden in de Kliniek St. Elisabeth te Zottegem op 21 november 1978, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Albert en Marguerite Baele-Van De Velde, kinderen en kleinkinderen,

André en Julienne Van De Velde-Van Den Bossche en kinderen,

Gerard en Marie-Louise Van Den Bossche-Van De Velde en kinderen,

De families Van Crombrugge, Van De Velde, Verlinden en Coessens.

Wij moeten God danken, omdat Hij ons zulke goede moeder heeft gegeven.

Zij was als de sterke vrouw uit de H. Schrift, een eenvoudige stille huisvrouw, die haar leven lang zo lang dat zij kon heeft gewerkt en gezorgd voor haar gezin, zonder verpozen, met een onbegrensde toewijding. Haar leven was gebouwd op een rotsvast geloof en een onwankelbaar vertrouwen in Gods algoede voorzienigheid. Trouw aan God en trouw aan plicht, dit was haar leuze. Daarom gaf zij aan God de eerste plaats in haar leven en wist zij zich weg te schenken aan de haren. Zo lang als zij het heeft gekund was zij voorbeeldig op post in de parochiekerk voor de zondagmis en zoveel jaren heeft zij haar zieke man bijgestaan. Door woord en voorbeeld ging zij haar kinderen voor.

De ouderdom brengt 'n verscheidenheid van ongemakken en beproevingen. Ook onze duurzame overledene heeft haar deel gekregen, maar met gelatenheid en onderwerping aan Gods wil heeft zij alles moedig gedragen.

De Heer lone zijn trouwe dienaressen en neme haar op in de rust en de vreugde die Hij voor zijn getrouwen heeft voorbereid.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, en gij vooral bij wie ik thuis was, voor u heb ik geleefd. Door woord en daad gaf ik u het goede voorbeeld van een christelijk leven. Ik dank u voor uw eerbied, voor uw genegenheid en uw toewijding. Vergeet mijn lessen niet en blijven wij verenigd door ons gebed.

Beminde broeder, schoonbroeder, familie, geburen en vrienden, ik zeg u allen geen vaarwel, maar tot weerziens bij de Heer. Bidt allen voor mij.