

A
VVK
V

„Mijn kinderen, al wat ik u geven kon,
heb ik u gegeven : mijn werkzaamheid,
mijn liefde en mijn leven”.

†

Bid voor de ziel van Mevrouw

Martha VAN CROMBRUGGE

echtgenote van Frans MELKEBEKE

geboren te Roborst op 8 juni 1913 en
godvruchtig overleden te Munkzwalm
op 1 februari 1984,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van het St.-Matteuskoor, de K.V.L.V en
de kristen bond van gepensioneerden.

Lieve moeder, lieve grootmoeder,
Heel zachtjes bent u van ons heengegaan.
Er is nu een leegte in ons hart, een leegte
die nooit meer zal opgevuld worden. U hebt
ons getoond wat Liefde is. U hebt zoveel
goeds gedaan voor ons, voor de Parochie,
voor uw volk en de Derde wereld.
Wij willen U danken, God, voor al het
goede dat mama en mémé ons heeft be-
wezen. Ze deed het allemaal met grootse
liefde voor U, God, uit volle overtuiging.
Ze was diepgelovig en miste geen enkele
H. Mis om er te bidden voor haar kinderen,
haar kleinkinderen, haar familie en voor
allen die in nood waren. Niets was haar
teveel. Ze was een graaggeziene vrouw, die
al haar plichten nakwam in diepe eenvoud.
Veel te vroeg bent u van ons heengegaan,
maar wij troosten ons, omdat u nu bij
uw „Grote Vriend” bent in de hemel. U
zal in ons hart, in onze gedachten, in ons
geweten blijven verder leven. Wij weten
dat u nu gelukkig bent en wij houden van

u lieve moeder, lieve grootmoeder !

Lieve echtgenoot, lieve kinderen en klein-
kinderen, troost u, ik ben nu gelukkig bij
God. Nu neem ik afscheid van u allen, die
mij zo dierbaar zijn. Dank u voor de goede
zorgen en voor alle kleine attenties die mij
gedurende mijn ziekte zó gelukkig maak-
ten. Nu ben ik verlost van het lijden. Troost
u allen in het besef dat wij meer dan ooit
met elkaar verenigd blijven in ons gebed.
God zal u de kracht geven de zomer weer
te zien en met een nieuwe zon te leven.
Blijf geloven in Gods liefde en in de goed-
heid van ieder mens. Blijf samen leven als
één grote familie. Ik hou van u allen, mijn
lieve echtgenoot, mijn lieve kinderen, klein-
kinderen, familieleden en vrienden ! Wij
zullen elkaar weerzien, verenigd in Eeuwige
Liefde !

Frans Melkebeke,

Omer en Rita Van Schoorisse-Melkebeke,
Paul en Godelieve Van Schoorise-Melkebe-
ke, Sofie, Bernard en Karolien,
Luc en Beatrijs Broodcoorens-Melkebeke,
Stefaan en Nathalie,
Paul en Jacqueline Melkebeke-Van der Sti-
chelen, Titia, Evi en Nele,
De families Van Crombrugge - Melkebeke

danken voor uw gebed en uw medeleven.

Drukk. Flandria - Zwalm - Tel. 49 90 99
Begraf.-Funerarium De Pauw - Zwalm