

†

Dankbaar aandenken aan  
de Heer

## Oscar VAN CROMBRUGGE

echtgenoot van Mevrouw Martha PEDE,  
geboren te Velzeke op 12 januari 1908  
en overleden te Horebeke  
op 29 september 1987,  
gezaafd met de H. Olie « in extremis ».

Lid van de Kristelijke Bond  
der Gepensioneerden.

---

De familie

Van Crombrugge, Pede,  
Wittebrood, De Meulenaere,  
dankt voor uw gebed en medeleven.

Namis : zondag 15 november te 9.30 u.

---

Druk. Devleeschouwer en zn., Brakel

*Lieve vader en grootvader,  
Op deze mooie herfstmorgen ben je van  
ons heengegaan.*

*Je laatste morgenwandeling...*

*Jij die zo graag vertoefde op het veld  
en in de weiden. Jij die zo hield van  
de morgendauw over het land en het  
vallen van de bladeren.*

*Je kwam niet meer terug...*

*Zo afscheid nemen was moeilijk.*

*We konden alleen zwijgen en verwijlen  
bij de momenten van pijn en vreugde  
die we samen met jou mochten beleven.*

*Je leerde ons wat eenvoudig was en  
goed, schoon en oprecht.*

*In je bewondering voor de natuur en  
je warme vriendschap voor allen die  
rondom je leefden, toonde je ons je  
diep geloof in God en in een voort-  
durend geluk in het hiernamaals.*

*Dit alles bewaren wij dankbaar in onze  
herinnering. Zo blijf je bij ons,  
voor altijd.*