

De dood is voor alle bezoekers, de meest aangekondigde en de minst verwachte.

(P. Bourget)



Wij zijn in gebed verenigd bij het afsterven van

**DE HEER
WILLY VAN CROMBRUGGE**

echtgenoot van mevrouw
NELLY DE SAEDELEER

Hij zag het levenslicht te St.-Maria-Lierde
op 10 juni 1924

en is schielijk overleden te Geraardsbergen
op 17 juli 1973. Hij werd gesterkt door
het Sacrament der stervenden.

Verslagen staan we allen stil, bij het plotse heengaan van een goede echtgenoot en vader, van een hartelijke kollega en buur. Een ingoed mens, steeds opgeruimd en steeds bereid tot helpen en dienst voor alle mensen.

In deze heerlijke vakantietijd, voor iederen na een jaar werken, terecht zich mag en moet ontspannen, treft ons allen een diep-menselijke pijn en smart. We stellen ons met Job de moeilijke vraag : « Waarom » ? Waarom is de mens op deze wereld zo bedreigd gelukkig ? Wij kunnen alleen in het geloof smartvol zeggen :

« Heer, Uw wil geschiede, op aarde als in de Hemel. Geef ons de kracht en de sterkte in deze uitzichtloze situatie, te geloven dat we eens alles zullen zien en begrijpen. »

Wij troosten ons in het geloof en in de onderlinge liefde van familie en vrienden en we mogen zeggen : Alles wat onze geliefde afgestorvene, volgens Uw inzichten, Heer, te

volbrengen had, is voor hem, op aarde volbracht en goed vervuld. »

Dierbare echtgenote, mijn kinderen, al mijn krachten en zorgen heb ik steeds aan ons huiselijk geluk besteed.

Hoe gelukkig leefden we samen, in ons gezin, ons huis, ons werk.
We waren op elkaar afgestemd.

Ik dank U innig. Uw liefde en genegenheid maakten het me altijd gemakkelijk om mezelf te vergeten en te werken.

Het afscheid is zwaar, en toch sterf ik gerust omdat ik weet, dat gij dezelfde weg zult verder gaan, die ik met U samen gedaan ben.

Dierbare echtgenoot en vader, wij blijven U dankbaar gedenken in onze liefde en als we samen bidden voor U in ons gezin. Onze liefde blijft naar U gericht in de hoop op het blijvend weerzien bij de Hemelse Vader.

« Wees blijde in de hoop, geduldig in het lijden en volhardend in het gebed. »

(Rom. 12. 12)

Mevrouw Willy VAN CROMBRUGGE,
Mejuffer Karine VAN CROMBRUGGE,
Jonge heer Philippe VAN CROMBRUGGE,
Mevrouw Emiel VAN CROMBRUGGE-VAN
DER SCHUEREN,

De heer en mevrouw

Maurice DE SAEDELEER-SCHOLLAERT,

De families :

VAN CROMBRUGGE, DE SAEDELEER,
VAN DER SCHUEREN en SCHOLLAERT.

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebed.

druk. van boxstael begraf. den tandt, herzele