

Geloofd zij Jezus-Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EVELINE VAN CROMPHAUT

echtgenoot van

Mijnheer René Morreels

geboren te Onkerzele, den 19 Maart 1888, en
overleden te Hemelveerdegem, den 14 Juni 1946,
voorzien van het H. Oliesel.

*Lid van den Bond van het H. Hart
en van andere godvruchtige genootschappen.*

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn der
ouders, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd
hebben. H. Hier.

Eenvoudig was haar omgang, diep godsdienstig
was haar leven, in haar moederlijke bezorgdheid
heeft ze zich zelve vergeten om zich geheel en
gansch toe te wijden aan haar huisgezin.

O H. Hart van Jezus, als lid van Uwen Bond,
stelde ik al mijn betrouwen op U, omdat de gods-
vrucht tot uw H. Hart een onderpand is ter zalig-
heid.

Bemide Echtgenoot, troost U, stel uw betrou-
wen op God en die Goede Vader zal U niet verlaten.
Gij zult de troost en de steun zijn der kinderen en
later zullen wij allen voor eeuwig vereenigd zijn...
Intusschen vaarwel ! en bid voor mij... en gij, mijn
geliefde kinderen, eerbiedig uw vader al de dagen
uws levens, weest hem gehoorzaam en vergeet mij
niet in uw gebeden. Duurbare Familieleden, ook
van u verwacht ik een vurig gebed voor mijn ziele-
rust. Uit den Hemel zie ik op uw aller wegen en
smeek God u te zegenen.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

100 d. afl.

Uitg. Dammekens, Hemelveerdegem.

Mijnheer René MORREELS, burgemeester,
Mijnheer Jean MORREELS,
Mejuffer Rachel MORREELS,
Mejuffer Julia MORREELS,
Mijnheer Julien MORREELS,
Mijnheer Ferdinand MORREELS,
De familiën VAN CROMPHAUT, MORREELS,
VANDER SCHUEREN, ANDRIES en VANDER MEULEN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.