



Ter zalige gedachtenis van
MEVROUW

Coleta VAN CROMPHOUT

weduwe van de Heer

Jozef TORCK

geboren te Michelbeke op 20 maart 1882 en er
godvruchtig overleden op 12 januari 1968, gezalfd
met de H. Olie.

Lid van de Bond van het H. Hart.

In het midden van haar naastbestaanden ge-
noot zij werkelijk van de vrede en de rust van
een schone oude dag. Gezapig mijmerend over-
dacht zij, vertelde zij van haar tijd, de oude
tijd. Helemaal verzoend met de nieuwe tijd en
het goede dat hij haar bood, is zij toch het
vrome en diep-gelovige vrouwtje gebleven van
weleer. Was de ontmoeting met het verre ver-
leden, dat haar persoon voor ons opriep geen wel-
daad ? Is de nabijheid van een oude mens soms
geen zegen voor de jeugd ! vooral als die mens
gezond redeneert en handelt ?

Wij zijn dankbaar omdat ons oude moedertje
zolang gaaf tot ons gezin mocht behoren. Is haar
hoekje bij de haardstede nu ledig toch bewaren
wij in een warm hoekje van ons hart onze
herinnering.

Lieve kinderen en kleinkinderen, al ben ik
vrij spoedig van u heengegaan, treurt niet, ik
heb mijn tijd gehad om te leven, dus was ik
klaar om te sterven.

Blijft mij verder uw genegenheid betuigen door
een oprecht gebed.



De families VAN CROMPHOUT en TORCK,

danken U innig voor de diepvoelende
sympathie bij de rouw die hen treft.

Uitg. M. Thomas, Michelbeke