



VROOM AANDENKEN AAN

Zeereerwaarde Heer

Hubert Florent VAN CUTSEM

Norbertijn van Grimbergen,
Missionaris in Zuid-Afrika.

Hij werd geboren te Sint Genesius Rode op 30 augustus 1930, ontving het kloosterhabijt in de abdij te Grimbergen op 13 september 1952, werd er geprofest op 13 september 1954 en priester gewijd op 25 juli 1958.

Op 13 juni 1965 vertrok hij als missionaris naar Zuid-Afrika, waar hij thans de zielzorg waarnam op de missiepost De Doorns.

Hij overleed er ten gevolge van een ongeval op 19 juli 1973 en werd in De Doorns begraven op 23 juli 1973.

Ter zijner nagedachtenis hebben wij eucharistie gevierd in de abdijkerk te Grimbergen op 26 juli 1973 en in de parochiekerk van de H. Genesius te St. Genesius Rode op 11 augustus 1973.

"Trek weg uit uw land, uit uw stam en het huis van uw vader, naar het land dat Ik u tonen zal."
(Gen. 12,1.)

Dit woord, dat de Heer tot Abraham sprak, heeft zijn weerklank gevonden in het gelovig hart van onze betreunde medebroeder en familielid.

Reeds enkele jaren na zijn priesterwijding gaf hij er concreet gestalte aan, toen hij de zending groot-

moedig aanvaardde om, ver van alles wat hem dierbaar was, zijn plaats te gaan innemen in de rij van onze missionarissen in Zuid-Afrika, het land hem door de Heer aangewezen.

Samen met zijn medebroeders heeft hij de volle rijkdom van zijn priesterschap ingezet voor de armsten, de geringen. Hij deed dit, zoals wij hem steeds hebben gekend, als de stille maar taale werker, waarvan hij vooral de laatste jaren blijk gaf als zielzorger van de missiepost De Doorns. Hij leefde er werkelijk met en voor zijn mensen.

De vorming van de jeugd was een van zijn grote bekommernissen. De nieuwe school, die thans in de buurt van zijn kerkje in opbouw is, zou hem daartoe meer mogelijkheden bieden.

Maar, midden in de verwezenlijking van zijn plannen werd hij plots uit zijn werkerterrein weggerukt, hoe onbegrijpelijk voor ieder van ons ook.

Samen met de andere missionarissen, met de talrijke missievrienden bulgen wij gelovig voor het ondoordringelijk raadsbesluit van de Heer en blijven dankbaar voor al het goede dat in dit korte priester- en missionarisleven mocht tot stand komen.

Moge de Heer zijn trouwe dienaar opnemen in Zijn eeuwige liefdevolle ontmoeting, waar Vader Van Cutsem zaliger, die hem vóór korte tijd is voorgedaan, zijn zo geliefde zoon-missionaris ongetwijfeld heeft opgewacht.

Voor uw blijken van medeleven danken U :
Prelaat De Winde met zijn abdijsamenleving
en de familie Van Cutsem.

Drukk. Rassaert, Grimbergen — Tel. 59.28.32