

Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven !
(Christus)



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Alfred-Leo VAN DAELE

weduwnaar van Mevrouw
Bertha ECKHOUT

geboren te Nederename, op 10 september 1908
en overleden te Oudenaarde op 13 januari 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-45,
Lid N.S.B.

Nog geen twee maanden geleden stonden wij
in rouw omheen het stoffelijk overschot van
Bertha, Alfreds vrouw. Na een kort lijden heeft
ook hij nu van ons afscheid genomen om sa-
men met zijn vrouw het hemels geluk te ge-
nieten.

Reeds als jongen trok hij met zovele van
onze dorpsgenoten naar de steenbakkerij om
daar in zeer zware omstandigheden en hard
labour zijn dagelijkse kost te verdienen; eerst
voor thuis en dan voor zijn eigen gezin. Als
kind maakte hij de eerste wereldoorlog mee,
maar in de bloei van zijn leven moest hij zelf
optrekken om de vrijheid en vrede van ons land
te verdedigen. Toen het slecht ging in het
steenbakkersbedrijf zocht hij zich een plaats
in de textielnijverheid, waar hij zeer actief de
laatste jaren van zijn werkloopbaan doorbracht.
Samen met zijn vrouw stond hij borg voor de
opbouw van een gelukkige, vreugdevolle thuis,

waarvoor zijn kinderen hem altijd dankbaar
bleven. Zijn enige hobby was zijn groenten- en
bloementuintje waarin hij na de dagelijkse ar-
beid in Gods schone natuur rust en vrede vond.

De dood van zijn echtgenote heeft hem zeer
diep getroffen en woog hem zeer zwaar. De
genegenheid van zijn dierbare kinderen en hun
familie hebben de pijn veel verzacht, maar hij
was een stuk van zijn eigen leven kwijt, dat
niemand hem teruggeven kon. Nu is hij terug
met Bertha samen om voor eeuwig bij de
Heer te vertoeven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen; door U heb ik veel vreugde ge-
kend en ik was fier op U, omdat gij in het
leven het goede nastreeft. Uw liefde en be-
zorgdheid om mij waren een grote troost voor-
al na de dood van moeder. Laat onze genegen-
heid nu uitgroeien over het graf heen. In uw
gebeden voor mijn zielerust blijven we verbon-
den.

Beste broeders, zusters, familieleden, vrien-
den en bureu; om alles wat we zolang jaren
samen mochten beleven aan schoon en goed,
dank ik van harte.

Makkers, oudstrijders, weer wordt ons kleine
groepje uitgedund. Voor al die jaren van trou-
we vriendschap blijf ik eeuwig erkentelijk.

Gij allen die mij in genegenheid en hulp-
vaardigheid nabij waart, vergeet mij niet in
uw gebeden.

Mijn Jezus, wees mij barmhartig !

Nadienst op zaterdag 25 januari 1986 om 8.30 u.

Raphaël en Jeannette VAN DAELE - VANDER-
STRAETEN, kinderen en kleinkinderen,

De families VAN DAELE - VANDEN BERGHE -
ECKHOUT - DE KEUKELAIRE,

danken voor de bliken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde