

Kind van Maria, kind van de hemel. (H. Bern.)



Wil in uwe gebeden gedenken
de ziel van

MEJUFFROUW

Elisa VAN DAELE

dochter van wijlen

FRANS en CHRISTINE DE TURCK

geboren te Ophasselt op 16 november 1896
en er godvruchtig overleden, 3 oktober 1962.

Versterkt door de Laatste **HH.** Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Oud lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

Hetgeen ons nu vooral troost en betrouwen
geeft, zijn de goede voorbeelden die zij ons ge-
geven heeft en haar vurig geloof. Ieder H. Mis
welke zij bijwoonde was voor haar 'n gelegen-
heid om zich met haar goddelijke Meester intiem
te verenigen door de H. Communie.

Verder heeft ze geleefd als 'n oprecht kind
van Maria. Onschuldig en met volle betrouwen
op God is ze gestorven. Ginder boven mag ze
nu voor eeuwig haar God loven in het koor
der Maagden!

Wie haar gekend heeft, zal getuigenis afleg-
gen van de vroomheid van haar godsvrucht, de
reinheid van haar levenswandel, de oprechtheid
van haar gemoed.

Dierbare familie, bedekt mijn graf niet met
nutteloze tranen, maar met gebeden en goede

werken. Ik zal de Heer voor u bidden dat Hij u
zegene en bescherme. Vaartwel!

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, b. v. o.



De familiën :

VAN DAELE en
DE TURCK

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt