

Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid verwerven. (Mt. 5,7)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Heer Emiel VAN DAELE**

echtgenoot van

**Mevrouw Julie DE NORRE**

geboren te Ophasselt de 2 September 1886 en godvruchtig overleden te Delftinge de 23 september 1957, voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Gelukkig de mens die de Heer vreest en met ijver zijn geboden onderhoudt. Wijs is hij die het uur van de dood gedurig voor ogen heeft en iedere dag gereed is om te sterven want op een onvoorzien uur komt de Mensenzoon.

In zijn kortstondige ziekte stelde hij zijn vertrouwen op de barmhartige God. Geduldig en vol overgave aan Gods heilige wil verdroeg hij zijn smarten en ontsliep zacht in den Heer. Twee dagen te voor had hij nog met een heldere geest en een grote godvrucht de H.H. Sacramenten ontvangen. 't Was troostend voor zijn beminde echtgenote samen met hem de schone gebeden voor de H. Communie te bidden: " Heer ik ben niet waardig dat Gij komt onder mijn dak maar spreek slechts een woord en mijn ziel zal gezond zijn ".

Zoals hij zijn oude dag had doorgebracht, zo is hij gestorven: kalm en gelaten, berustend in zijn lot, sterk in zijn geloof en voorbeeldig in zijn kristelijk leven. Hij was toch zo bekommerd om het lot van zijn kinderen.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, mijn

taak is volbracht. Graag hadden wij samen nog enkele jaren rustig doorgebracht maar Gods liefde beschikte er anders over. De Heer roept mij naar het ander leven waar enkel vrede heerst en liefde. Daar moogt ge verzekerd zijn van mijn voorspraak bij de Almachtige. Weest moedig en sterk. In Gods Liefde zijt gij veilig.

Gij allen die mij gekend hebt, bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

---

De familiën VAN DAELE, DE NORRE,  
DE TURCK en DE TANDT

*danken UEd. oprecht om  
Uw gebeden en blijken van  
deelneming in hun pijnlijke  
rouw.*

---

Utg. Cl. Miserez, koster, Delftinge.