

Ik heb geleefd
en was tevreden.



In alle stilte is van ons heengegaan
en we blijven hem dankbaar gedenken

De Heer

Gerard VAN DAELE

zoon van Emiel en Julie DE NORRE

Geboren te Goferdinge op 26 juni 1926
en godvruchtig overleden te
Geraardsbergen op 15 december 2002.

De families VAN DAELE en DE NORRE,

danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

Gerard had veel tijd ...
We zagen hem regelmatig
door de straten sloffen van Aspelare
tijdens de jaren en na de dood
van zijn dierbare moeder.
Als smid en oud-bouwwakker
bleef hij geboeid in alles wat
met de bouw te maken had.
Als er hier of daar in de buurt
een huis werd gebouwd
of waar rioleringen en wegen
werden vernieuwd
was Gerard in de omgeving
- of het wel vakkundig verliep ?
Gerard was een vriendelijk man
en hield van gezelligheid ...

God, laat hem thuis komen bij U
en geborgen zijn in uw liefde
tot in eeuwigheid.