



Laat dit een aandenken zijn  
aan het lange, lieve leven van

## Gerardina Van Daele

geboren te Etikhove op 24 december 1900  
en overleden te Oudenaarde op 30 mei 1989.

Mevrouw Marie-Thérèse De Smet,  
weduwe van Karel Versteede,  
Mevrouw Rachel Versteede,  
weduwe van Georges De Jaegher,  
De Heer en Mevrouw  
Guido en Tinneke Versteede-De Jaegher,  
De Heer en Mevrouw  
Erik en Monique Versteede-De Coen,  
hun kinderen en hun kleinkinderen  
danken u voor uw blijken van deelneming.

Hoe je er niet meer bent.  
Je huid doorschijnend als een glas  
dat je tot de bodem hebt uitgedronken :  
jezelf. En ik, die er niet was  
om je handen los te laten,  
toen je zo ver was, zo heel, heel ver.  
En hoe veel plaats er is.

Want je was een liefdevolle en bezorgde moeder,  
die met heel veel zelfopoffering in moeilijke om-  
standigheden een jong gezin stichtte. En die voor  
haar man en haar kinderen steeds het beste wou  
en deed, en met een groot en warm moederhart  
veel verdroeg, en, stilletjes biddend, ook wel eens  
leed.

En was je een dame, fier en zelfbewust, je han-  
den konden toveren met stoffen, bloemen en  
gerechten, en af en toe, als 't niemand zag, ook  
met de kaarten.

En voor al je kleinkinderen en achterkleinkinderen  
was je bomma, en dat, dat zegt genoeg.

Zo stil, sneeuw op sneeuw,  
liggen je handen op het laken.

En hoe veel plaats er nu is.