



Troostvol en blijvend aandenken aan

Mevrouw

Laura Vandaele

weduwe van de Heer
OMER DEPUYDT

geboren te Bissegem op 23 juli 1909,
en in haar 81^e levensjaar

zachtjes in de Heer ontslapen in het rustoord
'Gulle Heem' te Gullegem, op 3 oktober 1989,
gesterkt door het ziekensakrament.

*Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.
Lid van de K.A.V.*

Zij was nog op het missiefest aanwezig. Waar missie ter sprake kwam daar kwam het beeld van haar zoon-missionaris in de gevoeligheid van haar moederhart. Zij was altijd een bezorgde moeder geweest, zelfs een beetje angstig bezorgd voor haar eigen gezondheid.

Toen vader was gestorven kwam ze langs de omweg van geduld en ongeduld – het duurde wel even – in het plaatselijk rustoord. Haar levenskracht was enigszins verzwakt of was het haar levensmoed? Elk gesprek met elke bezoeker was immers een zacht netwerk van vriendelijkheid, doortrokken van woorden over oud worden en niet veel meer aan kunnen. Dat refrein was niet zozeer een klaaglied, maar eerder een stille melodie waarin ze voorbereidde op wat komen zou.

Het onverwachte sterven van haar dochter was een zware klap. Ze leefde nog van binnen met vader. En het was moeilijk dat tweede sterven uit te schreien. Het netwerk van haar denken en voelen werd bezwaard.

De pijn verteerde niet meer. Ze zocht alleen naar aanwezigheid, naar wat aandacht. Ze liet zich graag leiden en was dankbaar voor de hulp van haar kinderen. Want zij waren de zin en de vreugde van haar laatste tijd. Want nu was moeder heel zwak geworden. Het missiefest zou haar laatste uitstap worden. Een paar dagen nog en alles was voorbij.

Haar leven was liefde, gebed en offer geweest, vrij gekozen of in pijn gedragen. De vrucht ervan weet God alleen. Wij zijn moeder dankbaar en dragen stille woorden van haar mee, de kracht van haar missionaire gezindheid die haar leven samentrekt tot één woord, één gebed: "Uw Rijk kome".

Zo bidden wij nu ook voor haar.

André en (†) Thérèse BOURGOIS-DEPUYDT,
kinderen en kleinzoon,
Pater Willy DEPUYDT, Scheutist in Zaïre,
Firmin en Monique DEPUYDT-HOLVOET en kinderen,
Etienne en Monique SIMOENS-DEPUYDT en zoon,
José en Christiana DEPUYDT-MAES en kinderen,
Roger en Nicole CUVELIER-DEPUYDT en kinderen,

de families VANDAELE-SAMYN,
de families DEPUYDT-BOONE

*danken U voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelneming.*

Begr.-Fun. Ghillemyn, Gullegem

Druk Herman, Gullegem