

*Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en door haar vingers gingen
en alles wat zij was voor u en mij
Anton Van Wilderode.*



IN DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Maria, Magdalena
VAN DAELE

echtgenote van de Heer

Albert LISSENS

Geboren te Sint-Antelinks op 16 februari 1907
en er in familiekring overleden
op 6 mei 1995,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Wij gedenken dankbaar al het goede dat zij achterliet.
Moge zij geborgen zijn in Uw liefde en ons vanuit haar
hemelse vreugde moed en sterkte blijven geven.

De families VAN DAELE, LISSENS, DE BODT
en DAEM.

Moeders handen...

We hebben er als kind vaak met bewondering naar
gekeken.
We hebben ze gevoeld wanneer we ondeugend
waren.
Maar ze hebben ons ook gedragen wanneer we klein
waren.
Ze hebben ons getroost in ons klein verdriet
en ons gestreeld in momenten van tederheid.
Zie hoe ze gewerkt hebben.

Moeders handen ...

Daarin stond haar leven gegraveerd.
Ze hebben zich gevouwen in gebed.
Ze hebben zich soms opstandig tot een een vuist
gebald.
En toch hebben ze zich weer ontsloten.

Moeders handen...

62 jaar hebben ze voor ons gewerkt,
vandaag mogen ze rusten,
gevuld met herinneringen aan de dagen.
gevouwen in een dankgebed om Gods oneindige
goedheid.

Moeders handen ...

Moeder, stil met ingehouden kracht
zorgend vanuit een rotsvast geloof.
En als het nodig bleek
de armen om onze schouders.
De warmte van haar handen
en af en toe een rustig woord.

En nu verenigd rond eenzelfde tafel
met vrienden en geliefden nemen we afscheid van ons
moeder.
We zullen haar altijd herinneren met haar paternoster of
haar lintjes werk in haar handen.

Liefste echtgenoot, vergeet de gelukkige jaren niet die
wij samen hebben doorgebracht, en dank voor de goede
zorgen die ik dag in dag uit heb mogen ontvangen.

Dank U God, voor de vele familie, vrienden, kennis-
sen en burens, voor hun vriendelijke babbels en talrijke
bezoeken.

rouwcentrum porrez - uitg. de roeck.