

Zalig zij die leven en sterven in God.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MEVROUW

**Margaretha VAN DAELE**

Echtgenote van de Heer

**Maurice VAN DE GUCHT**

geboren te Liedekerke, op 22 juni 1883 en aldaar  
godvruchtig overleden op 1 november 1963.  
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Zalig zij die in de Heer sterven, hun wacht de hemelse glorie. De ongelovige staat hierbij ontredderd en weet geen antwoord. Kristenen horen in de dood een weerklank op de stem van Kristus, die ons vermaant dat het leven en de goederen van de aarde bedrieglijk zijn, dat de dood komt als een dief in de nacht; het waar geluk ligt niet op de aarde, maar in de hemel.

Met gelatenheid Gods wil in alle omstandigheden aanbidden en nakomen, is een waarborg voor de Hemel-

Heer, wien het eigen is U steeds te ontfermen en ons te sparen. wij bidden U ootmoedig voor de ziel van uw dienares.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, het is pijnlijk te moeten scheiden, maar het is troostelijk dat ik tot een beter leven ben overgegaan. Heb dank voor al uw zorgen en genegenheid. Bidt voor mij.

Beste familieleden, bidt voor mijn zielerust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl)



*Ow uw gebeden en bliken van  
genegenheid danken U*

De Heer Maurice VAN DE GUCHT,  
De Heer en Mevr. Achiel DE BRUYN-VAN  
DE GUCHT, kinderen en kleinkin-  
deren.

De Heer en Mevr. Marcel VAN DE GUCHT-  
VAN VAERENBERGH en kinderen,  
De Heer en Mevr. Denis VAN DE GUCHT-  
DE WEGHE en kinderen,

De familiën VAN DAELE-VAN DAELEM  
VAN DE GUCHT-VAN VALCKEN-  
BORGH.

---

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, in de  
St Nikolaaskerk Liedekerke, op 5 november 1963, te 10 u.

---

Begrafenisondern VAGIBEL, Liedekerke. Tel. 66574