

O Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten en hopen.

(Nav. X)



BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

Maria-Josepha-Regina Van Daele

weduwe van mijnheer Cyriel CRUYPELINCK,
geboren te Elst de 3 april 1875 en er
godvruchtig overleden de 20 december 1956,
gesterkt door de HH. Sakramenten.
Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De zaligmakende genade van God is aan alle mensen verschenen en leert ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden moeten verzoeken, bezonnen, rechtvaardig en godsdienstig moeten leven in deze wereld, terwijl wij de zalige hoop verwachten en de glorievolle komst van onze grote God en Zaligmaker Jezus-Kristus, die zichzelf voor ons heeft gegeven om ons te verlossen van alle ongerechtigheid.

(Tit. 2-11-14)

De betreurde overledene, heeft op haar levensweg veel beproevingen doorstaan, niettemin bleef zij opgeruimd en moedig en kweert getrouw haar kristelijke plichten.

In kommer en arbeid heeft zij haar kinderen groot gebracht. Zij was vriendelijk en gedienschtig in haar omgang met de mensen. Met volle overgave aan de H. Wil des Heren, heeft zij haar slepende ziekte gedragen in de overtuiging dat zij die met Kristus hun kruis dragen met hem zullen verheerlijkt worden.

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, gij waart mij allen dierbaar en ik voelde mij gelukkig in uw midden. Nu heeft de Heer mij tot zich geroepen. Buigt het hoofd voor zijn eeuwige raadsbesluiten, onderhoudt zijn geboden en bidt voor mij. Ik zal voor U ten beste

spreken hierboven. Zo blijven wij in liefde verenigd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(100 d. afl.)



De families VAN DAELE, CRUYPELINCK, DE METS en DE BOSSCHERE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst