

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Marie-Theresia Van Daele

weduwe van Mijnheer

Edmond ROOS

geboren te Nederbrakel,
de 15 October 1880 en er godvruchtig overleden
de 6 Augustus 1955,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart, van de
Derde Orde en andere godvruchtige genootschappen.*

Heer Gij hebt haar ons gegeven als moeder, tot ons geluk en vreugde, tot ons welzijn en onze troost. Nu, vooral dat ze op onze hulp en dankbaarheid recht had is ze van ons weg gegaan om naar U terug te keren. Met veel droefheid in het hart, maar zonder morren bidden wij: «Uw wil geschiede».

De duurzame overledene is steeds een moedige vrouw geweest. In het huwelijk heeft ze zware lasten aanvaard, die haar hebben opgevoerd tot een hoge graad van edelmoedigheid. Zich verantwoordelijk voelende voor God, heeft ze haar taak als vrouw en moeder, opgenomen ter ere Gods, zodat zij nu in Gods waardering en oordeel zeer rijk is aan verdiensten, en recht heeft op een hemelse beloning.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, nu dat ik als bindschakel tussen U allen van U ben weg gegaan, houdt niet op van elkaar te houden, mekaar te helpen en te steunen, zoals ikzelf voor U allen mijn best heb gedaan.

Ik dank U voor de goede zorgen in mijn oude dag. Ik blijf over U waken door mijn voorspraak bij de Heer. Vergeet gij me niet in uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Ned.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Edmond ROOS-VAN DAELE;
De familiën ROOS, VAN DAELE, VAN WYMEERSCH, DE CUBBER
en DE PREZ,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw, en danken U hiervoor.