

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Nestor VANDAELE

echtgenoot van Mevrouw
Cyrilla VAN LIEFDE

geboren te Nederbrakel op 21 augustus 1908 en er
godvruchtig overleden op 30 maart 1965,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Bidden we voor de duurzame overledene: God, wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij smeken U voor uw dienaar Nestor, die Gij uit deze wereld hebt laten heengaan: laat uw heilige engelen hem opnemen en geleiden naar het paradijs: zodat hij die in U geloofde en op U vertrouwde, deel krijsje in de hemelse vreugde. Door Kristus onze Heer.

De duurzame overledene geloofde in de Heer, daarom hield hij eraan de Heer te ontmoeten in de zondagsmis. Hij heeft tot steun voor zijn gezin zware arbeid aanvaard, en nu hij onbekommerd een welverdiende rust genoot werd hij slachtoffer van een kwaal machtiger dan hemzelf en waaraan hij bezweek. Voor het goede dat hij deed zal God hem, in barmhartigheid belonen in de eeuwigheid.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden, ik dank U voor de vele zorgen en genegenheid waarmede gij me, vooral de laatste tijd hebt willen omringen, en die U wel bezorgd hebben moeten maken. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families

VAN DAELE,
VAN LIEFDE,
LIMPENS,
VAN WIJMEERSCH,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming en danken U van harte.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel