

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER  
**RENÉ VAN DAELE**

echtgenoot van Mevrouw  
**ANNA BOVIJN**

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 30 januari 1895  
en godvruchtig overleden in de Kliniek O.L.Vrouw  
te Aalst, de 19 juni 1964,  
voorzien van de H.H. Sakramenten.

LID VAN DE CONFRERIE VAN DE H. BARBARA.

De dierbare overledene was de trouwe minzame  
echtgenoot, de goede vader die zijn kinderen voor-  
ging in edelmoedige goedheid, in werkzaamheid, in  
toewijding en wijsheid. Zij zullen hem in dankbaar-  
heid gedenken en in hun hart blijven dragen.

Hij was ook de eerlijke dienaar van de Heer, die  
God heeft bemind en gediend in eerbied en getrouw-  
heid. Moge de Heer zich buigen over hem en hem  
lonen voor zijn oprechtheid, zijn toewijding aan Hem  
en zijn vertrouwen in Hem.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw liefde,  
uw bezorgdheid en uw bezorging. En gij, mijn kin-  
deren en familie, ik dank U voor uw genegenheid.  
Blijft mij gedenken in uw gebeden en mochten wij  
na een leven van oprechte Godswijding en goedhar-  
tigheid voor mekaar elkander eens terugvinden in  
God, die alles nieuwmaakt en waar geen scheiding  
en geen droefheid meer is.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mw René Van Daele, geboren Anna Bovijn,

Mr en Mw Valère Tibbaut-Van Daele en kinderen,

Mr en Mw Gaston Van Daele-Baele en kind,

Mr en Mw Roger Vekeman-Van Daele en kinderen,

Mr en Mw Alois Reyns-Van Daele en kinderen,

Mr en Mw André Van Tomme-Van Daele,

Mw wed. Bovijn-Van Den Driessche,

De families Van Daele, Delcourt, Bovijn en Van Den  
Driessche,

**zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken  
van innige deelneming en  
DANKEN U.**

---

Drukkerij Magerman, Strijpen.