

+

DANKBARE GEDACHTENIS AAN DE HEER

Albert, Omer VAN DEN DAELE
echtgenoot van Mevr. Susanna HOEBEKE,

geboren te Schorisse op 1 augustus 1918
en plots thuis overleden op 13 juli 1987,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Plots en onverwacht is deze goede echtgenoot en vader van ons heengegaan. Niemand kon vermoeden dat het einde zo nabij was. Daarom komt dit afscheid hard en pijnlijk aan bij zijn dierbaren.

Albert heeft vele jaren lang en hard gewerkt voor vrouw en gezin. Hij heeft nooit voor zichzelf geleefd, maar stelde zich in dienst van de anderen. Daarom houden we zijn naam in herinnering en zijn hem dankbaar voor wat hij voor ons gedaan heeft. Hij was een lief en goed mens, een beste buur; hij had het geloof bewaard. Eenmaal op pensioen heeft hij een langdurige operatie ondergaan zonder ooit te klagen. Zijn grote hobby was zijn huisje en tuin te verzorgen en te onderhouden.

Beste Susanna, dank voor de trouwe liefde waarmee U me omringde. Samen gingen we uit en waren in alles tevreden. Ik ken uw droefheid, omdat ik niets meer tot U kon

zeggen. Moge de goede God U vertroosten en sterken in deze eenzame dagen.

Bid voor mij.

Geliefde kinderen, naar U gaat mijn dankbaarheid en eerbied. Weest de troost en de bemoediging van uw moeder.

Familieleden en vrienden, vaartwel en tot weerzien op de afspraak bij de Heer.

Namis : zondag 2 augustus om 10 u.

Gezongen mis vanwege de Oudstrijders :
woensdag 12 augustus om 19 u.

De families VAN DEN DAELE,
DETEMMERMAN, HOEBEKE, VAN PAEMEL,

danken U oprecht voor uw medeleven.

Rouwleiding « Raoul » — Brakel
Druk. Devleeschouwer en Zonen, Brakel