

Geloofd zij Jezus Christus.

VROOM AANDENKEN AAN

Achiel VAN DAMME

echtgenoot van
BERTHA REMORY

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 16 mei 1904 en godvruchtig overleden te Ronse op 3 juli 1976, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pauselijke zegen.

*Lid van de Bond van het H. Hart,
« Kerk en Wereld » en van de*

Kristelijke Bond der gepensioneerden.

Achiel was een man uit één stuk : eerlijk en oprecht, gul en minzaam in zijn omgang, goddienstig voor iedereen, werkzaam in zijn bedrijf zolang de krachten het hem toelieten en dit alles was gebouwd op een rotsvast geloof : daarom zeggen wij dat hij een man was uit één stuk. Hij leefde, hij werkte, hij bad voor zijn gezin.

De laatste maanden was hij ervan overtuigd dat de Heer hem tot zich zou roepen en daarom sprak hij dikwijls die wens uit : « mocht ik mijn kinderen nog eens samen zien ! » En dan gingen zijn gedachten naar

zijn kinderen hier, maar vooral naar Louis en Marieke zijn missionarissen in Zaïre.

En zijn bede is verhoord geworden : dat samenzijn gedurende enkele dagen nog met zijn echtgenote en zijn vier kinderen : dat was de kroon op zijn leven. En dan is hij in volle overgave aan Gods heilige Wil gestorven.

Vader is gestorven : moeder, kinderen en kleinkinderen voelen diep in hun hart de pijn van het afscheid, maar ook de dankbaarheid om zijn leven.

Vele mensen ; familieleden, geburen en vrienden allerhande, en zijn vrienden van de K.B.G. voelen innig mee in dit tijdelijk afscheid en zij bidden allen samen :

« Heer onze God, wij vertrouwen U ons vader Achiel toe, die ons zo lief en dierbaar is. Wil thans voltooiën in de eeuwigheid wat Gij in de tijd met hem begonnen zijt.

Neem hem op in uw Rijk,
waar alleen maar vrede heerst,
vreugde en liefde

dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

De families VAN DAMME, COOLENS,
REMORY en DE MULDER,

danken U voor uw gebed en deelneming.

Druk. J. De Clercq, Sint-Marla-Oud