

" Ik ben de Verrijzenis en het Leven "



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
Achiel VAN DAMME

weduwnaar van
Mevrouw Germaine PREMEREUR

geboren te St.-Martens-Lierde
op 14 mei 1908 en godvruchtig overleden
in het St.-Elisabeth Ziekenhuis te Zotte-
gem op 30 augustus 1990, gesterkt door
de H. Sakramenten der Zieken.

Bijna iedereen van Delftinge, maar vooral
van Gemeldorp, weet wie Achiel Van
Damme was. Hij is een van de laatste
ambachten die heengaat.

Door iedereen gekend als „de smid“.
'n Vakman van formaat, 'n In-goede man.
Hoevelen zijn de Gemeldorpse „ketsch“
in of opgegaan om nieuw of met gebro-
ken alaam. Hun paard te laten beslaan.
Hun kachel of werkgerief. Het hof rond
zijn huis stapelde de reparatie's. Onder-
tussen klonk over de wijk zijn hamer en
't vuur spetterde in zijn smisse.

Altijd ten dienste met 'n glimlach. Dege-
lijk van gedachten, dienstig van aard was
hij door iedereen graag gezien.

Vader van drie kinderen en nadien groot-
vader voor zijn kleinkinderen. Ze zagen
hem allen doodgaarne.

Ziek geworden was hij praktisch nooit
alleen. Altijd was er iemand. Bij de zie-
kencommunie of de verpleging stonden
de kinderen gereed om hem te helpen en
te verzorgen. Hij verdiende het. Hij was
voor hen ook altijd zo goed geweest. Ook
als oudstrijder en bij de gepensioneerden
was hij 'n trouwe vriend van zijn mede-
mensen.

Zo is nu'n brave, vriendelijke, dankbare
en vrome man heengegaan.

Hij zal bij de zijnen en vele andere men-
sen „in ere“ gehouden worden, want „hij
was 'n rechtvaardige“.

Hij ruste nu met „moeder zaliger“ in
vrede.

De families VAN DAMME, PREMEREUR,
VAN DEN BOSSCHE en VAN TRIENPONT

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

Rouw. V.d. Driessche

van de maele