



Heer, ontvang in genade de ziel van
DE HEER

Achiel VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

Paula VAN CAUWENBERGE,

geboren te Ophasselt op 2 april 1909 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 7 september 1977,
gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Deze dag heeft hij van ons afscheid genomen om mee te gaan met de grote schare gelukzaligen, God, de Heer tegemoet. Zo geliefd onder ons, was hij klaar de wekroep van God te beantwoorden. Voor ons, die hier blijven doet dit afscheid pijn, maar wij buigen voor Gods wil.

Een rechtschapen en goed mens heeft ons verlaten. Hij was schoon en groot in zijn eenvoud en oprechtheid.

Dierbare echtgenote, duizendmaal dank voor uw tederheid en liefde waarmede U mij deze laatste maanden en dagen omringde.

Mijn beminde kinderen en familie, blijft in uw hart de herinnering dragen van de vele schone dagen die wij samen hebben doorgebracht. Weest sterk in uw geloof en standvastig in de hoop. Wij blijven verenigd In God.

Hij ruste in vrede.

De families VAN DAMME, VAN DEN BERGHE,
VAN CAUWENBERGE, VAN CEUNEBROECK,
**danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.**

Druk. L. De Ruyver, Brakel