

In een hoopvol uitzien naar de Verrijzenis met de Heer zijn we in gebed verenigd bij het afscheid van mevrouw

Adrienne Van Damme

echtgenote van de heer

Julien De Norre

Haar levenstaak begon te St. Maria-Lierde op 24 november 1928. Na een langdurige ziekte verliet ze de wereld op 4 april 1972, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

"Heer, dank U voor zo'n goeie echtgenote en vrome moeder die Gij ons gegeven hebt.

Helaas... nu zijn we diep ontgoocheld en teneergeslagen, omdat ze ons zo vroeg en na zo'n pijnlijk afscheid verlaten heeft. Geef ons meer geloof, meer moed om dit tragisch gebeuren te aanvaarden, te verwerken, door ons gebed en verder zorg dragen voor haar werk. Wat nu gebeurd is, was niet Uw Wil maar het diepe geheim van het leven zelf. Naar wie kunnen we beter gaan om een uitzicht te hebben in deze hopeloze toestand?...

Als mensen zonder hoop, gebroken door de smart gingen we van Adrienne's doodsbed weg. Ons gebed de voorbeeldige inspanning van medische verzorging, de toegewijde en stichtende genegenheid van huisgenoten, geburen, vrienden en kennissen, gaven ons niet wat we verhoopten. En toch was de Heer aan de zijde van moeder langsheen de lange en pijnlijke kruisweg, waarop gelatenheid, moedig aanvaarden, hoopvol blikken op de toekomst, bewust afstaan van dit leven, afscheid nemen van al

wat ze liefhad, werden geofferd met een traan, dan weer met een glimlach, met een zucht en weer uitzien naar beterschap.

De laatste gebroken woorden : dank om de goedheid van zovele mensen, vraag om de Heer voor de laatste grote reis, toevertrouwen van haar kind aan de wijsheid en genegenvolle aandacht van echtgenoot en familieleden. Rustig werd ze onttrokken aan onze blikken en schreiende ogen... Glorierijk zal ze verrijzen in haar gebed, door haar lijden, door onzichtbaar, maar trouw, haar plaats in te nemen in haar huis.

Beste echtgenoot en André, troostwoorden, hoe medelijdend en eerlijk uitgesproken, kunnen u niet geven wat ge nodig hebt om het leven in te gaan zonder moeder. Luistert ook naar Gods Woord. Bidt met en voor mij. Zo zult ge de Verrezen Heer herkennen als een trouwe Leider en Helper. Zo zult ge moeder ook herkennen in de zorg, de bescherming en bidden voor alles wat me dierbaar was. Beste zuster, schoonbroers, schoonzusters, bloedverwanten, geburen en kennissen van St. Maria-Lierde, uw vriendschap beurde me op en gaf onbeschrijfelijke troost en moed. Graag bleef ik nog lange jaren bij u, om per fiets, overal hartelijkheid en dienstbaarheid te bewijzen. Dank door de Heer. Blijft nu goed en weest een toevlucht voor mijn echtgenoot en kind. Biddend voor elkaar zullen we eens voor altijd terug samenzijn bij de Heer.

De families VAN DAMME, DE NORRE,
THOMAS en HITCHINSON bedanken.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge