

Ik kom terug,
om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn,
waar Ik ben.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Adrienne VAN DAMME

weduwe van de Heer
Frans VAN LIERDE

geboren te Michelbeke op 23 januari 1921 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 13 december 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

†

De families

VAN DAMME, VAN LIERDE,
JANSSENS en HAESBROEK,

zijn U zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08

Tastend ging zij haar weg door het leven ;
een leven dat niet van beproeving was ver-
schoond. Maar hoe zwaar haar kruis ook was,
het had haar niet klein gekregen, integendeel,
het had haar gelouterd tot die stille, bedacht-
zame, berustende, maar vooral wijze en vrome
vrouw, die aller waardering en genegenheid
wekte. Blinde ogen kunnen inderdaad soms
diepten schouwen, die gezonde ogen niet
kunnen of niet willen zien.

Nu zij van ons is heengegaan, blijft de
herinnering aan wat zij was en deed. Geen
opvallende dingen, want zij was de eenvoud
zelve. Maar als echtgenote en moeder was
zij plichtsgetrouw en toegewijd en voor haar
familie en vrienden was zij steeds bereid in
attentievolle genegenheid. Opvallend was wel
haar simpele vroomheid. Elk weekend was
zij op post in de H. Eucharistieviering, waar
zij sterkte kwam putten voor wat haar als
taak te wachten stond.

Wij geven haar uit handen met het volle
vertrouwen, dat voor haar nu het moment is
aangebroken van het zalige « zien » van God
zoals hij is. En terwijl wij voor haar bidden,
zullen wij proberen in ere te houden het
vele kleine waarin zij groot is geweest.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !