

In het Kruis is mijne enige Hoop!

Epist.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Aimée Jeanne VAN DAMME**

Weduwe van Mijnheer

**Robert DE CREMER**

geboren te Zandbergen, de 13 September 1904 en  
overleden de 26 Mei 1951.

Het leven van den mens op aarde is een rook die vervliegt, een leven, soms vervuld met vele ellenden, dat als een bloem ontkluit en verstenst geraakt en nooit in een zelfde levensgang volhardt! Maar God die den mens schiep en voor zijn eeuwig geluk gestorven is, heeft de barmhartigheid over ons gebracht en de hoop in het hart gegeven door op het kruis te sterven!

Het is een goede en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden opdat de Heer hen van hun schulden verlosse! Op het kruis sprak Hij een zelvend woord uit dat zelfs de zondaars troosten zal! Vergeet dan mij niet, gij vooral die mijne vrienden waart in dit leven!

Beminde Familie, weest indachtig die u dierbaar was en richt een stille bede tot den Heer der barmhartigheid!

H. Hart van Jezus, wees onze zaligheid!

Zoet Hart van Maria, wees onze troost!

Uitg. Kindekens, koster, Idegem,

De Familien VAN DAMME, DE CREMER,  
GOEDVRIEND, VAN DAELE,

*zeet gevoelig voor de blijken van deelname  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.