



Gedenk in uw gebed

de Heer

Albert VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

Elza VAN DEN DRIESSCHE

geboren te St Maria-Lierde de 31 oktober 1921,
overleden in St Franciscuskliniek te Opbrakel
de 2 oktober 1968
gesterkt door de Sacramenten der zieken
en stervenden.

Veel sprak hij niet. Zijn woorden waren karig
maar bedacht. Wellicht was zijn innerlijke bewo-
genheid groter dan zijn woorden lieten vermoeden.

Hij was werkzaam. Zolang het in zijn macht
lag sprong hij bij. Het griede hem werkeloos te
moeten toezien hoe anderen moeizaam zijn ver-
trouwde bezigheden moesten opknappen. Een niet
te schatten beproeving is het immers machteloos
te zijn, op een leeftijd waarop men zijn toppunt
zou moeten bereiken. Hem kwelde het vernietigend
voorzicht dat groeit bij een sluikgewijs verer-
gerende kwaal, die de steeds weer oplevende
menselijke hoop, telkens opnieuw neerdrukt.

Ten slotte is hij heengegaan, rustig, stil, berus-
tend. Bidden wij voor hem.

Beminde echtgenote en lieve kinderen, dierbare
naastbestaanden, mijn lijdensweg is ten einde. Gij
zijt allen goed en zorgzaam voor mij geweest als
ik op U was aangewezen. Dat was uw dank aan
mij; wilt het er niet bij laten, verenigt die zorg,
uw verdriet met uw gelovig gebed voor mijn ziele-
liefenis. - De Heer beware U allen in zijn vrede.

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
heilige Moeder Gods, verstoot onze gebeden niet
in onze nood!

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht :

Mevrouw Albert VAN DAMME-V. D. DRIESSCHE,
Mejuffrouwen Marie-Jeanne en Rosanne
VAN DAMME,
De families VAN DAMME,
VAN DEN DRIESSCHE,
VAN DAMME,
MINCKE.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer, Michelbeke