

Gegroet o Kruis, onze éنية en blijvende hoop !

GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

## ALBERT VAN DAMME

geboren te St.-Martens-Lierde, op 28 april 1904  
en godvruchtig overleden in de St. Elisabeth-  
kliniek te Zottegem, op 10 april 1981, voorzien  
van de HH. Sakramenten der zieken.



De families VAN DAMME en DE VOS,

danken U hartelijk voor de blijken van  
innige deelneming.

De grote verslagenheid in familie en buurt om  
het zo onverwacht afsterven van Albert, laat ver-  
moeden hoe deze stille en eenvoudige man  
bemind en gewaardeerd werd in zijn omgeving.

Ietwat teruggetrokken maar daarom niet min-  
der begaan met het wel en wee van anderen  
keek hij met jeukende handen uit naar zijn  
groententuin om zich daar, op zijn terrein nog  
heel wat verdienstelijk te maken maar zo on-  
verwacht kwam de Goddelijke Tuinier hem uit-  
nodigen om te komen genieten van de vruchten  
en de werken die hij zijn leven lang ter ere  
Gods en tot welzijn van zijn naaste had be-  
tracht.

Duurbare familieleden en vrienden, wij leefden  
daar zo gelukkig samen, genietend van onze  
oude dag en gereed om elkaar nog méér te  
helpen met de krachten die wij voor de dag  
van morgen nog voor elkaar over hadden.

Maar het heeft niet langer mogen zijn. Bidt  
samen voor mij in de Zondagmis, opdat ik wel-  
dra Uw voorspreker mag zijn bij de Heer ; die  
gebeden en de gedachte dat wij altijd voor  
elkaar het beste van onszelf hebben gegeven  
zal dan ook voor U een blijvende troost bete-  
kenen.

Bidden wij, als één familie hier in onze pa-  
rochierkerk ter intentie van deze afgestorvene :  
« Heer, onze broer en vriend is nu gestorven,  
in stilte heeft hij zijn strijd gestreden ; Gij, die  
het eeuwig leven zijt, verrijzenis en onsterfe-  
lijkheid, wil aan Albert Uw Vrede en Uw eeuwig  
Leven schenken ».