

God, neem hem op in Uw vreugde en laat zijn
goedheid in ons hart bewaard blijven.



Vroom aandenken aan

DE HEER

ALBERT VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw
FLORIDE DE CNIJF

geboren te Sint-Maria-Lierde op 9 maart 1900 en
er godvruchtig overleden op 2 mei 1990, nadat
hij de Pauselijke zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden

**De families VAN DAMME, TORTELBOOM,
DE CNIJF en VAN DEN BERGHE,**

danken U voor uw christelijke blijken van
medevoelen en voor uw gebeden.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Lieve vader, dankbaar omdat gij zo lang onder
ons mocht blijven, kost het ons moeite u aan
uw Schepper terug te geven. Immers, zo lang
zijt gij voor ons die kalme rustige man geweest
die ons volgde op alle terreinen van ons be-
staan, die meeleeftde met uw kinderen en hun
gezin. Zo lang hebt gij u tevreden en gelukkig
gevoeld in onze familiekring, betekende elke
familiebijeenkomst een feest, waar gij steeds
lange tijd nog van genoot. Het bijwonen van de
samenkomsten van de leden van de bond van de
gepensioneerden bracht u blijdschap en de stille
vreugde met vrienden eens gezellig bij elkaar
te zijn.

In uw leven hebt gij wel de droefheid gekend
om de ziekte en het heengaan van ons moeder,
die voor u zoveel betekende.

Dankbaar denken wij terug aan de zorg die gij
aan ons allen besteed hebt, aan de wijsheid
waarmee gij tot ons sprak, aan de mildheid en
de liefde die gij ons betoonde.

Dierbare kinderen en lieve kleinkinderen, dank
om alles wat gij voor mij gedaan hebt, dank om
uw dagelijkse zorg voor mij in mijn oude dag,
dank om uw talrijke bezoeken, dank vooral om
uw verzorging en uw bemoedigende woorden
tijdens mijn laatste ziekte.

Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij ons
vader gezondheid en levenskracht geschonken.
Nu zijn leven hier op aarde teneinde is, vragen
wij U, God, dat hij onsterfelijk gelukkig mag
zijn bij U.