

Op aarde heeft niemand een blijvende woonstede



In dankbaarheid denken wij aan

MEVROUW

## **ANNA, ALICE VAN DAMME**

weduwe van de Heer

**Leo, Victor, Albert DE VALKENEER**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 17 november  
1907 en godvruchtig overleden te Ronse,  
op 21 november 1985,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

—

Als enkele weken na vader, ook moeder van ons heengaat, dan voelen wij nu maar al te goed hoe ze met en voor elkaar geleefd hebben ; hoe ze beide gehouden hebben van hun gezin en hun familie.

Geen inspanning was hen te groot, geen inzet te zwaar, waar het ging om de zending die God hen in het H. Sakrament van het Huwelijk had meegegeven.

Wel en wee hebben ze gekend — ieder huisje heeft zijn kruisje — maar ze droegen alles met en voor elkaar, wel wetend dat het volmaakte geluk en de ware vreugde enkel maar later ging mogelijk zijn op de plaats onzer eeuwige bestemming.

Lieve moeder, uw kinderen, kleinkinderen en familieleden danken U om de diepte van uw nooit ophoudende zorg, om de mildheid van uw Moederhart. Met leed in het hart moest Gij met Vader uw geliefde thuis verlaten omwille van de onontbeerlijke verzorging... Uw beider grootste pijn was elkaar niet meer te kunnen behelpen ; dat was dan dra ook de laatste statie van de Kruisweg, waar een blik op het kruisbeeld en een stukje van het Onze Vader U hielp de lijdenswoorden van de Heer na te stamelen.

Dankbaar om al wat zij voor ieder van ons is geweest bidden wij nu : « Heer God, zoveel jaren hebt Gij ons moeder, grootmoeder en familielid gezondheid en levenskracht geschonken, nu ook haar leven ten einde is bidden wij U : wil haar leven belonen naar werken en haar samen met vader en onze afgestorvenen de eeuwige vrede schenken in Uw onvergankelijk licht».

**De families VAN DAMME, DE VALKENEER,  
DE VOS en GAUBLomme,**

danken U voor uw christelijke blijken van medevoelen en voor uw gebeden.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41